

## Volckert Adriaanszoon Schram (+/-1622-1673)

Bron: Wikipedia.



Ook van hem is weinig bekend over het begin van zijn militaire loopbaan. Het eerste wordt hij genoemd als hij in 1656 in dienst van de VOC een belangrijk aandeel had in het veroveren van Ceylon, thans Sri Lanka.

Volckert Adriaanszoon Schram is een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn voornaam wordt ook gegeven als Volkert of Volkhard.

Van het begin van Volckerts carrière is weinig bekend. zijn geboortedatum is zeer onzeker; traditioneel wordt 16 oktober 1622 gegeven.

Hij was in de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog eerst kapitein van de Lastdrager, later waarnemend schout-bij-nacht bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier.

In 1656 was hij in dienst bij de VOC en deed mee aan de landingen op Ceylon tegen Portugezen.

In 1658 ging hij over in 's-lands dienst in de functie van kapitein; op 19 september 1659 werd hij benoemd tot schout-bij-nacht bij het Noorderkwartier, nadat die functie voor zes jaar onvervuld was gebleven.

Na de expeditie van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1659 ter bevrijding van de Deense eilanden tegen de Zweden, blijft Schram een aantal jaren in Deense dienst. Hij is dan commandant van een eenheid zeesoldaten waarbij Frederick Stachouwer kapitein-luitenant is.

In 1664 gaat hij samen met Stachouwer terug naar Nederland en herneemt zijn functie als schout-bij-nacht bij het Noorderkwartier. Op 21 maart 1665 wordt hij daar waarnemend viceadmiraal, op 13 mei viceadmiraal als opvolger van Jan Meppel. Hij commandeert het 7e eskader in de Slag bij Lowestoft. Datzelfde jaar gaat hij als admiraal weer in Deense dienst.

Op 4 juni 1666 nam hij echter al weer deel aan de Vierdaagse Zeeslag aan boord van het lineschip Pacificatie (73 stukken). In 1667 doet hij mee aan de landingsoperatie tijdens de Tocht naar Chatham.

In de Derde Engels-Nederlandse Oorlog sneuvelt hij op 7 juni 1673 in de Eerste Slag op Schooneveldt als viceadmiraal, commandant van het tweede eskader. In hetzelfde gevecht sneuvelt ook zijn schoonzoon schout-bij-nacht David Vlugh.

Hij ligt begraven in de Westerkerk van Enkhuizen. Zijn grafschrift luidt:

*Hier leyt de grijsse Schram, die in de dageraet Van sijne sege-son,  
toen 't Landt hongh aen een draet, De schrik bracht onder Fransche  
en Britsche waterwolven Nu leeft hij na sijn doot, soo wijt de wat'ren  
golven*

